

Allerzielen 2013

De levensboom

Groene ranken, vol van leven
niet geplant en toch gegeven,
groeien opwaarts, hoog naar boven,
om hun Schepper te gaan loven.

Want zij hadden niet verwacht,
dat zijn kruisdood leven bracht,
dat er na zo'n wrede dood
zijn verrijzen toekomst bood.

Dat Hij groeikracht bracht ten leven
aan wie bij Hem is gebleven
aan wie door 't geloof verbonden
in Hem toekomst heeft gevonden.

Hij die zelf het leven is,
niet te overwinnen is
en zo werd zijn kruizesboom
voor ons al een levensboom.

© R.Kanke



In de kerk van de H.Judocus te Sint Joost
herdachten wij:

Tjeu Hilkens
Mia op het Veld-Heiligers
Sef Geraads
Frits Verheesen
Piet Ramakers
Jan van Balkom
Mia Graus-Schoenmakers
Netje van Helden-van Buggenum
ToonVerkooyen

En laten wij ook alle andere parochianen
in ons gebed insluiten:

Barmhartige Vader en God van alle vertroosting,
uw eeuwige liefde is ons steeds nabij.
In de duisternis van de dood
daagt het licht op van uw leven.
Verlies uw dienaren niet uit het oog
en laat ons niet alleen in ons verdriet.

Met de boom des levens
wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan,

want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan,

Want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.